

Aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander  
Paleis Noordeinde  
Postbus 30412  
2500 GK DEN HAAG

Amsterdam, 1 december 2014

Majesteit,

Over een aantal weken is het weer Kerstfeest, feest van Vrede voor de hele wereld. Helaas is er voor zeer veel van onze medeschepselen in de wereld dan helemaal geen vrede. Overal zijn oorlogen, is terreur, uitbuiting, armoede en honger, en vele duizenden mensen zijn op de vlucht, ver van huis en haard.

In deze brief willen wij uw aandacht vragen voor onze medeschepselen de dieren. Zij zijn net zoals wij van vlees en bloed en kunnen net als wij lijden. Ze kunnen pijn, angst, maar ook vreugde ervaren. En al hebben zij niet de menselijke taal tot hun beschikking, ze zijn net als wij, uiterst gevoelige wezens met een uniek karakter en een eigen waarde.

Wij vinden het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat juist op het Vredesfeest er zo buitensporig veel vlees van speciaal hiervoor uitgebuite en gedode dieren wordt gegeten. Vlees van met name kalkoenen, konijnen, kippen, varkens en andere dieren die hun trieste bestaan op een dieronwaardige manier in de vee-industrie hebben moeten slijten. Maar ook vlees van dieren in het wild, die op wrede wijze aan hun eind gekomen zijn, nadat ze eerst zijn opgejaagd en daarna vaak niet direct zijn gedood, maar zijn afgemaakt door de jager die hen eerst heeft aangeschoten (zoals onder andere hazen, herten, reeën, fazanten, konijnen en zwijnen). Ook gaat het om het vlees van vissen en kreeftachtigen, dieren die ook weer op meedogenloze wijze worden gedood.

De stap van verruwing en geweld tegen dieren naar geweld tegen onze eigen soortgenoten is maar klein. Het laatste ligt dan ook in het verlengde van het eerste. De bekende grote Russische schrijver Tolstoj schreef al: 'Zolang er slachthuizen zijn zullen er ook slagvelden zijn'. En ook George Obama, de jongste broer van President Barack Obama, die in de sloppenwijken van Nairobi woont, verwijst in een documentaire ([http://www.npo.nl/broers-en-zussen/28-11-2013/VPWON\\_1199435](http://www.npo.nl/broers-en-zussen/28-11-2013/VPWON_1199435)) (21.05 in de documentaire) naar de opkomende gewelddadigheid van arme jongens doordat ze in een geitenslachterij zijn gaan werken. Hij zegt letterlijk "Die kinderen raken gewend aan bloed. Het doet ze niets meer om iemand neer te steken. Het wordt iets normaals voor ze." Wreedheid tegen mens, kind, dier staat niet los van elkaar en iedere vorm is even verwerpelijk.

Wij zijn van mening dat juist voor een Vredesfeest geen mishandeling, uitbuiting, geweld, doding en slachting behoren plaats te vinden. Niet van mensen, maar ook niet van andere schepselen. Alleen dan kan er van echte vrede sprake zijn.

Als onze koning kunt u veel invloed hebben op het gedrag van de mensen in ons land. Daarom willen wij u vragen om dit jaar mee te werken aan een Vredesfeest voor alle schepselen. U kunt dat doen door in uw kersttoespraak die landelijk uitgezonden wordt aan de mensen te vragen om dit jaar dieren geen onderdeel te laten zijn van het Kerstdiner en ons met Kerst te bezinnen over hoe wij respectvol in ons land met onze voelende medeschepselen de dieren dienen om te gaan. Bovendien zou u als onze koning het goede voorbeeld kunnen geven en aan de Nederlandse bevolking kunnen laten weten dat u daarom met Kerst vegetarisch met uw gezin eet. Gezien de vele mogelijkheden van tegenwoordig kan men ook zónder gebruik van dieren heerlijk en feestelijk eten. Op deze manier zou Kerst echt een feest van Vrede kunnen worden, van bezinning op ons consumptiegedrag van alledag en een eerste stap naar wereldwijde vrede.

Wij hopen op een positief antwoord, en wij danken u bij voorbaat hiervoor.

Met hoogachting,

Sandra van de Werd  
Stichting Comité Dierennoodhulp  
Postbus 94724  
1090 GS Amsterdam

Ds. Hans Bouma

Geoffrey Deckers  
Stichting Een Dier Een Vriend (EDEV)

Bep de Boer  
Stichting Rechten voor al wat leeft  
en Werkgroep Kerk en Dier Alkmaar

Pauline de Jong  
Faunabescherming

Hanno Berger  
Stichting Dierennood

Dos Winkel  
Sea First Foundation

Maryo van den Berg  
Stichting KonijnenBelangen

Hans Baaij  
Stichting Varkens in Nood

Chöyal Trizin Hof  
Stichting Ganzenbescherming Nederland

Marian Eeltink  
Stichting Dierbewustleven

Ron Visser  
Stichting Stop Dierenleed Nederland

Ton Dekker  
De Vissenbescherming